

Dier//Journaal

Nr. 31, jaargang 19

Uitgave April 2018



Wat is er nog veel te doen!



Ongelijkheid, ik kan er eenvoudig niet tegen. Discriminatie, wat een eng woord is het toch. Maar het gekke is: ook wij hebben ermee te maken. Nederlandse dieren die in ons koninkrijk geboren worden en leven worden gediscrimineerd. Ja, u leest het goed. Zo heeft een dier in Nederland veel meer bescherming dan een dier op bijvoorbeeld Bonaire.

Dat is een bijzondere gemeente van Nederland en het barst er van de Nederlandse wetten, regeltjes en ambtenaren. Maar op vragen aan minister Carola Schouten van de Christen Unie waarom deze Nederlandse dieren niet dezelfde bescherming krijgen als hun soortgenoten in Europees Nederland gaf ze duidelijk te kennen dat de politiek op Bonaire dat maar moet regelen. Tja, en daar zeg je wat. Lekker makkelijk bovendien: het afschuiven van de verantwoordelijkheid, in de wetenschap dat de politiek op Bonaire er helemaal geen trek in heeft. Die zitten veel liever op een terras of rijden in hun auto met airco rond. Een dier...? Nee, geen tijd voor. Dus we blijven de politiek bestoken en zullen blijven opkomen voor hun rechten en ze die stem geven die ze verdienen.

En dan... jawel... topmodel Kim Feenstra is onze nieuwe ambassadrice! Kim is een enorme dierenvriendin en ze wilde dan ook dolgraag die liefde voor dieren delen met de wereld. Wij zijn er zo ontzettend trots op dat ze voor ons gekozen heeft en haar waardering uitsprak voor het vrijwilligerswerk dat we doen voor al die kanjers. En nee, ze krijgt er geen cent voor. Uit liefde en overtuiging gaat Kim zich inzetten voor de zwaksten in menige samenleving. Al die dieren kunnen trots zijn met zo een prachtvrouw die zich voor hen inzet. U gaat dan ook zeker van haar horen!

Voor het overige hebben we weer met liefde en zorg dit Dierjournaal samengesteld en we hopen dat u het met plezier zult lezen. En met uw hulp hebben we al zoveel geweldig werk kunnen doen voor dieren. Daarom ook supertrots op jullie allemaal.

Mark Erwin Vos, Initiatiefnemer Stichting Dierenhulp

Namens al die kanjers: heel hartelijk dank!

YES GEADOPTEERD!



Weet u het nog hoe we vorig jaar schreven over deze kleine dondersteen? Hij was pikzwart, maar bleek uiteindelijk toch een lief klein wit hondje te zijn. Hij kwam bij ons binnen en zat onder het ongedierte, was met olie besmeurd en ondervoed. Maar vol wilskracht om te leven. We kregen zijn vacht weer gezond en gelukkig kwam hij ook in gewicht aan. Kerngezond was hij toen hij door een echtpaar gezien werd dat gelijk stapelgek op hem was. De hond die ze al hadden was eveneens op slag verkocht en zo kreeg hij een liefdevol huis en een speelmaatje bovendien. Nooit meer eenzaam, nooit meer rondzwerven. Zijn nieuwe naam is Puchi en hij heeft het geweldig naar zijn zin.

NOOD HULP SNEL OP GANG



De natuur laat zich niet voorspellen. Dat werd weer duidelijk nadat orkaan Nate in Midden-Amerika zoveel regen had gebracht dat aardverschuivingen ontstonden en voor enorme problemen zorgde. Vee spoelde weg en zowel mensen als dieren vochten letterlijk tegen het water. Ons team kwam snel in actie met de voedselvoorraad die we hadden, omdat de toevoer volledig stil lag. Medicijnen, voer en extra handen, dat was wat we direct konden bieden. Dankbaarheid was af te lezen in de ogen van de mensen. Voor ons aan de andere kant wel een tegenvaller, omdat we de plannen die we hadden nu wel konden vergeten door dit natuurgeweld. En zo zie je dat je plannen kunt maken, maar het de vraag is of je ze uit kunt voeren. Dus nu weer opnieuw sparen en hopen dat we de voorraad weer aan kunnen vullen.

Actie 'Red een Dier'

Gelukkig was onze vrijwilligster Elise Lubbers ter plekke en zag deze jonge hond. Aangespoeld! Van een boot gegooid? Van een rots gegooid? Of zelf van een rots in zee gevallen? Niemand die het weet. Maar het feit dat we hierbij zelfs aan mishandeling denken is niet vreemd. Er bestaan simpelweg idioten die dieren in zee gooien. Voor de fun! Deze kanjer vecht voor zijn leven in de kliniek.



HELP MEE BESPAREN

Het maximale van elke donatie, daar streven wij na. Dat vinden wij namelijk net zo belangrijk als u. Daarom een vriendelijk verzoek aan u om, als u dat nog niet doet, via machtiging uw donatie(s) aan dieren te schenken. Want banken blijven elk jaar hun tarieven maar verhogen en daar is geen ontkomen aan. Wij zien net zoals u graag dat van elke donatie het maximale aan hulp aan dieren besteed kan worden. Zo rekent een bank 1,40 euro voor het gebruik van de acceptgiro. En daar kopen wij liever een ontwormingstabelt voor. In deze uitgave ziet u de machtigingskaart en het voordeel is, u vergeet dieren niet meer en ze krijgen van u het maximale aan zorg en hulp.



Doorlopende machtiging

Bergse Heihoek 16
5351 SL BERGHEM
Nederland

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan

- Stichting Dierenhulp om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het opgegeven bedrag van uw rekening af te schrijven.
- uw bank om deze opdrachten te verwerken.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met u bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Bestaande donateur Nieuwe donateur

Naam : _____
 Adres : _____
 Postcode/ woonplaats : _____
 Bank identificatie (BIC) : _____
 Rekening nummer (IBAN) : _____
 Telefoonnummer : _____
 E-mail : _____
 Bedrag € _____
 Periode Maandlijks (minimaal 3 euro)
 Per kwartaal
 Per half jaar
 Jaarlijks (minimaal 15 euro)

Stuur deze bon in een gefrankeerde envelop naar:
 Stichting Dierenhulp, Bergse Heihoek 16, 5351 SL, BERGHEM
 Of inscannen en mailen naar info@dierenhulp.nl

Plaats en datum: _____ Handtekening: _____



KERSTWENS GESLAAGD!

Het leek mis te gaan. De directe noodhulp die wij eind 2017 gaven aan dieren die getroffen waren door het orkaangeweld, slokte in recordtempo onze reserves op. En die hadden we juist in willen zetten om rond kerst dieren extra te helpen. Met voer van goede kwaliteit en medische zorg. Onze oproep aan u allen als dierenvrienden heeft kerst gered! Honderden dieren kregen goed voer en antibiotica. Zonder u was dit niet gelukt en de leverancier gaf ons de mogelijkheid achteraf te betalen én een fikse korting. We zijn trots op zulke trouwe dierenvrienden die het eind van 2017 SUPER geslaagd maakten. Namens iedereen nogmaals: hartelijk dank!



OUD IS NIET NUTTELOOS

Zeg nou zelf: is het geen geweldige kop? De wijsheid straalt uit zijn ogen. Oud worden met je baasje(s). Samen wandelen, op vakantie, spelen, slapen, liefhebben. Een oud dier is niet nutteloos. En natuurlijk komt met de ouderdom ook wat extra zorg. Zoals dat bij mensen ook het geval is. Daarom worden wij ontzettend boos op personen die zich ontdoen van een ouder dier, om vervolgens een jong dier weer in huis te halen. Onze vrijwilligers horen het regelmatig op de eilanden Bonaire en Curaçao. Een oud dier afdanken omdat het meer zorg nodig heeft. En dan te bedenken dat er instanties zijn die zonder vragen te stellen hieraan meewerken. Een oud(er) dier is kansloos voor adoptie en dat dier rest slechts...U weet het zelf wel, we willen het niet eens noemen. Lokale overheden dienen hun verantwoordelijkheid hierin te nemen en de bevolking te wijzen op normen en waarden en respect! Politie dient de wetgeving die er is te handhaven; zonder handhaving is elke wet zinloos. Wij blijven opkomen voor elk dier, jong, oud, groot, klein, noem maar op. Want je opa of oma dump je toch ook niet?

DIT IS ZO GAAF!

Je redt een mager scharminkel van de straat. Bovendien een huidaandoening en tal van plekjes die dringend zorg nodig hebben. Je investeert tijd, medicijnen en vooral liefde. Het eindresultaat: een kerngezonde kanjer die in zeer korte tijd het thuis kreeg dat hij verdiende. Met een speelkameraad als baasje. De dankbaarheid spat er gewoon vanaf. **Dit zijn nu de momenten waar we het allemaal voor doen.** Onbetaalbaar, en de voldoening die dit geeft eveneens niet te beschrijven. Daarom donateurs, dank! Want zonder jullie hulp was dit simpelweg niet mogelijk.



1967 STERILISATIES/CASTRATIES

Ons streven was om 2100 dieren in 2017 te kunnen steriliseren. We bleven hangen op 1967. Maar ook dat is een aantal om trots op te zijn. Bovendien waren het er 102 meer dan in 2016. Bedenk dat door al deze ingrepen voorkomen is dat er ruim 15.736 dieren geboren werden die geen eerlijke kans gekregen hadden. Want gemiddeld bestaat een nestje uit 8 dieren. En dat aantal zou binnen een jaar ook weer geslachtsrijp zijn. Ook konden de dieren die niet geboren werden niet ten prooi vallen aan verkeer, mensen, ziekten en een onzeker leven. Een hele prestatie van alle artsen, die ondersteund werden door onze geweldige vrijwilligers. Het jaar 2018 is begonnen en we gaan proberen om dit aantal te overtreffen. Wist u dat wij voor een bedrag van 35 euro in staat zijn een sterilisatie uit te voeren? Dat zijn namelijk de materiaalkosten. De artsen met wie wij werken investeren hun tijd en praktijkruimte. En zo slagen we er samen in om geweldige resultaten te boeken. En belangrijker: toekomstig dierenleed te voorkomen.



DE KOOPJESHOEK

In onze koopjeshoek op de website vindt u allerlei leuke producten. Bijvoorbeeld lichtgevende halsbanden, maar ook bedels, of speciale tassen met hond- of kat uitstraling print. Veiligheidshesjes, een kofferriem of boek. Maar het meest belangrijke is dat het volledige bedrag van elke bestelling ten goede komt aan het helpen van dieren. **Alle bedragen zijn incl. verpakking en verzendkosten binnen Nederland. Géén btw!**

VEEL WERK ALS JE ALLEEN BENT

Het is gelukkig niet meer zo druk in de opvang op Lesbos. Want met slechts 2 handen moet je goed plannen. Na het overlijden van zijn vrouw Ineke, staat Joris er alleen voor. Dagelijks de zorg voor de dieren die in de kliniek herstellen. Maar ook nieuwe patiënten die zorg nodig hebben. Dan zijn er nog de dieren die helaas vanwege de verwondingen niet meer in staat zijn om vrijgelaten te worden. Een grote zorg, die hem gelukkig ook veel voldoening geeft. **En elk gered dier is er weer een.** Zoals poes "Beestje" die met haar kroost een wasmand bewoont, of dondersteen Maart.





DIT IS SEBAS

Deze topper kwam bij ons binnen, ernstig mishandeld. Zijn rechtersvoorpot was er zo erg aan toe dat amputatie de enige optie was. Weken van verzorging en liefde waren er nodig om deze geweldige hond er weer bovenop te krijgen. Maar het lukte. Sebas is gezond en heeft zijn levensvreugde niet verloren. En nog mooier: hij woont nu bij een gezin waar hij alles heeft. Liefde, aandacht, verzorging en vooral veiligheid. Sebas had geluk, veel van zijn soortgenoten hopen ook op dat geluk. Daar blijven wij ons voor inzetten. O ja, en de dader van deze mishandeling heeft zijn straf niet ontlopen.



IN HET ZONNETJE

Vrijwilligster Mariette Hanssen is een topper en lijkt wel de taal van de katten te spreken. Ze is in staat de moeilijkste gevallen toch te benaderen en heeft de zorg over tientallen katten. En ook hier staat bovenaan dat het voorkomen beter is dan genezen. Wij zijn dan ook blij dat we met sterilisaties en castraties een bijdrage kunnen leveren aan haar geweldige inzet. Waarmee elke dag opnieuw leed voorkomen wordt.



Een bijzondere gemeente

Bonaire is samen met Saba en Sint Eustatius een bijzondere gemeente van Nederland. Ook op het gebied van dierenwelzijn zijn deze Nederlandse eilanden bijzonder. Wetgeving ter bescherming van dieren is er mondjesmaat en dan ook sterk verouderd. De PVV diende daarom een motie in om deze Nederlandse dieren gelijke bescherming te geven als in Nederland. De uitslag van de stemming was schokkend, althans voor dierenliefhebbers. Enkel de SP, PvdD, FvD, 50 Plus en PVV waren vóór de rest tegen. Zo weet u gelijk wat diervriendelijke partijen zijn.



EN OOK GEADOpteERD!

Je kunt je het bijna niet voorstellen, maar deze knapperd liep op straat. Moest daar zien te overleven en hopen op dagelijks wat te eten. Hij kwam binnen met een slechte vacht en vol ongedierte. Vrolijk als hij is, liet hij zich alle behandelingen met plezier welgevallen. In recordtempo begon zijn vacht weer te glanzen, werd de neus gezond nat en volgde zijn liefdevolle gezin. Stoere halsband met zakdoek om en zijn nieuwe leven kon beginnen. Het zijn die momenten die ons allen duidelijk maken waarom wij het doen. Daar kan niets tegenop.



LEVEN AAN DE KETTING

Stichting Dierenhulp wordt gezien als lastig, omdat wij opkomen voor de rechten van dieren en dat zullen wij blijven doen, tot in politiek Den Haag toe.

Te vaak komen we het tegen in Zuid-Europese en Caribische landen. Huizen waar honden op het terrein leven. Honden die gehouden worden om de eigendommen te bewaken. Maar wat we ook zien is dat deze honden aan kettingen gehouden worden om te voorkomen dat ze het terrein verlaten. Prachtige dieren, aan een ketting die vaak veel te kort is en geen bewegingsvrijheid geeft. Verder liggen de dieren vaak in de felle zon, zonder een behoorlijke schaduwplek en vooral:

zonder vers drinkwater. In een geval op Bonaire zagen we een drinkbak op de kop in het zand liggen waarop we de eigenaar vroegen om hem rechtop te zetten en te vullen met vers water. Het antwoord: "Nee, want hij gooit hem steeds om en moet nu maar leren om dat niet te doen." En wij kunnen hier heel weinig tegen doen. Het terrein betreden staat gelijk aan huisvredebreuk en kan een arrestatie opleveren. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat de wetgeving – die wij al in 2017 aangeboden hebben aan het lokale gezag – ingevoerd wordt. Maar tot op dit moment ligt dit plan enkel stof te verzamelen. Desinteresse van de gezaghebber van Bonaire ligt hieraan ten grondslag.



TRIEST

Soms is er geen tekst nodig om iets te zien of te begrijpen. Zoals bij deze prachtige hond. Vastgelegd aan een elektriciteitspaal met een te zware ketting. Geen normale halsband, maar een dik hangslot. En hier kunnen we heel weinig tegen ondernemen. We kunnen het melden bij de politie, en dan maar afwachten of ze komen. Helaas mogen we het dier niet zomaar meenemen, want dan worden we beschuldigd van diefstal. Wat we kunnen doen is het dier eten en drinken geven en in gesprek gaan met de eigenaar, in de hoop op beterschap... Waar dit is? Dit is gewoon Nederland! Het gaat hier dus om een Nederlands dier dat de pech heeft te leven in ons koninkrijk op Bonaire. Waar de lokale gezaghebber (burgemeester) dieren niet ziet staan. Waar de lokale politiek eveneens niets opheeft met het welzijn van dieren, een enkeling daargelaten. Daarom maken wij ons er hard voor om de nieuw opgestelde en aangeboden verordening ingevoerd te krijgen. Zodat Bonaire ook voor dieren een betere plek mag worden. Wij zullen ons sterk blijven maken voor deze dieren.



WAT EEN VERSCHIL!

Je kunt je bijna niet voorstellen dat dit hetzelfde dier is. Ook wij staan soms verbaasd van de enorme veerkracht die dieren bezitten. Vanuit niets dan ellende en pijn, opbloeiend tot geweldige dieren die het leven blij tegemoet treden. Zo klein en kwetsbaar als we haar oppikten, zo blij en stralend daarna. En wat was er nodig? Een dierenarts, liefde en zorg. En dat konden we allemaal geven. Heerlijk!

Help mee besparen

Een postzegel wordt elk jaar maar duurder. Vandaar dat wij u willen vragen mee te helpen met besparen. Stuurs ons uw e-mailadres, zodat we u kunnen mailen en minder postzegels nodig hebben. Want we besteden dat geld liever aan het helpen van dieren in plaats van aan PostNL. Stuur ons een mailtje voorzien van uw naam en adresgegevens en wij doen de rest. Zo eenvoudig is het. Op onze website kunt u dat eenvoudig en snel regelen via de optie CONTACT. Zo krijgen dieren het maximale aan hulp. Alvast hartelijk dank.

Krijg geld terug

Stichting Dierenhulp is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat heeft voor u als voordeel dat uw donaties bij de belastingopgave aftrekbaar zijn. Laat uw geld dus niet liggen. Want uw donatie aan ons kan ook u weer geld opleveren. De hoogte van het bedrag dat u terugkrijgt is afhankelijk van het totaalbedrag dat u doneert, en uw inkomen. Het is echter altijd de moeite waard om het op te geven.

Geef uw dierenliefde door

Via een testament of legaat kunt u – bijvoorbeeld door een notaris – laten vastleggen dat u Stichting Dierenhulp een bedrag schenkt na uw overlijden. Als ANBI zijn wij geen erfbelasting verschuldigd. U kunt zelfs precies laten vastleggen waar wij uw schenking aan moeten besteden. Op onze website vindt u onderaan de knop 'Schenken', daar leest u meer over het opnemen van Stichting Dierenhulp in uw testament. Ook vindt u daar de formulieren van de Belastingdienst die u kunt gebruiken voor het doen van een periodieke gift. Door hier gebruik van te maken, profiteren dieren maximaal van uw gift en nalatenschap. Als u hierover nog vragen heeft, raden wij u aan contact op te nemen met uw notaris.

Wist u dat...?

er elke maand door ons 135 dieren gesteriliseerd worden op Curacao?
 Hiermee voorkomen wordt dat 1080 dieren geboren zouden worden zonder eerlijke kans?
 De actie Red een Dier een succes is?
 Wij voor circa 35 euro in staat zijn materialen te kopen voor een sterilisatie-ingreep?
 Iedereen bij ons vrijwillig(st)er is?
 Wij geen cent aan overheidssubsidie ontvangen?
 Wij ook geen stuiver van welke loterij dan ook ontvangen?
 Als je de Postcodeloterij vraagt om hulp, je een brief krijgt dat ze enkel organisaties steunen die zelf 1 miljoen of meer aan donaties krijgen?
 Wij geen cent beleggen in aandelen of andere rommel zoals veel hele grote organisaties wel doen?
 Wij enorm blij zijn met u als donateur?
 Wij daarmee in staat zijn al meer dan 21 jaar dieren te helpen?
 Wij hopen dat u het wilt doorvertellen, zodat wij kunnen groeien?

Wat ging er doorheen?

Er zijn vorig jaar weer meters gemaakt. Een uitdrukking, maar die meters zien we ook terug in het hecht draad dat gebruikt werd. Maar liefst 1460 meter ging er doorheen. Meer dan 2000 sets steriele handschoenen, 24 liter narcosemiddel en dozen voor watten en gaasverbandjes. Scalpels voor slechts eenmalig gebruik waren ook niet aan te slepen. We gebruikten er ruim 1200 van. Jodium en andere vloeistoffen om een operatie voor te bereiden: 86 liter. En aan antibiotica ruim 20 liter. Aan voer raakten we de tel helemaal kwijt. Mede doordat we verschillende keren noodhulp moesten uitvoeren nadat natuurgeweld weer voor veel ellende gezorgd had. Maar uiteindelijk is het allemaal weer gelukt, al zaten we soms met de handen in het haar.

JULLIE ZIJN GEWELDIG!

Wat leuk zijn al die verrassingen die we ontvangen. Mensen die een extra donatie doen omdat ze hun huis opgeruimd hebben en dan het bedrag doneren dat de oude spullen opgebracht hebben. Iedereen die het geld – dat normaal aan postzegels en kaarten met kerst werd besteed – nu overmaakte voor hulp aan dieren. Sportievelingen die zich lieten sponsoren met een hardlooppwedstrijd of ander sportevenement. Al die bedragen die we dan ineens ontvangen als extra verrassing. En die bedragen komen direct weer ten goede aan de dieren. Kortom, telkens blij verrast van jullie liefde voor dieren en inzet. **Dank jullie wel.**

DIERENARTSEN MET EEN MISSIE

Ze bestaan, want begin dit jaar werden wij blij verrast met de komst van 3 artsen die ons een week lang hebben meegelopen met steriliseren. Zelf meegebrachte materialen en wat niet door de douane mocht, hebben we ter plekke gekocht. Onze arts Sjoerd de Groot stelde zijn praktijkruimte beschikbaar en zo werden in recordtempo 50 dieren extra geholpen. En dat heeft als resultaat dat voorkomen is dat ruim 400 dieren geboren zouden worden zonder een eerlijke kans. Dat is waar we voor staan. Een aanpak direct bij de bron, en leed voorkomen. Want voorkomen is beter dan genezen is het aloude gezegde. En dat kunnen we gelukkig doen met de steun van jullie als geweldige dierenvrienden.



1500^e INGREEP DOOR DIERENARTS JAN LAARAKKER

Sinds we begonnen met het steriliseren en castreren zijn 1500 dieren door Dierenarts Jan Laarakker op Bonaire geholpen. Een geweldig aantal omdat daarmee voorkomen is dat ruim 12.000 dieren geboren zouden zijn zonder eerlijke kans. Al deze ingrepen werd uitgevoerd voor mensen die het zelf niet kunnen betalen en die ook geen dieren erbij wilden. Als particuliere Stichting zonder ook maar een cent aan steun van overheden en loterijen een geweldig resultaat, waar wij allemaal trots op mogen zijn. De foto werd gemaakt door Tineke de Groot die al deze dieren bij Jan binnen bracht en weer thuis bezorgde. Hulde!



TOPMODEL KIM FEENSTRA HELPT MEE

Model, actrice en fotografe Kim Feenstra behoort al jaren tot de top in haar vak. Ze is kieskeurig als het aankomt op nieuwe opdrachten en de vele verzoeken die binnenkomen. Maar tegen Stichting Dierenhulp zei ze meteen 'ja'. Kim is de nieuwe ambassadrice van deze non-profitorganisatie. Wij voelen ons vereerd dat zij haar naam aan ons heeft verbonden en ze achter onze doelstellingen staat. Kim is een Nederlands topmodel, maar haar naam is ook internationaal bekend. Dat ze haar naam aan ons verbindt zegt iets over de naam die Stichting Dierenhulp in al die jaren heeft opgebouwd. Met Kim aan de zijde van dieren hopen we dan ook te groeien, zodat we nog meer dieren kunnen helpen.

RED JIJ EEN DIER?

De materialen die nodig zijn voor een sterilisatie of castratie ongeveer € 35,- bedragen? En met dat bedrag voorkomen we heel veel dierenleed in de directe toekomst. Want gemiddeld worden er 8 dieren geboren per worp en juist die kleintjes hebben geen eerlijke kans op een dierwaardig bestaan. Ze staan bloot aan tal van gevaren zoals dood gereden worden op een van de vele wegen. Moeder die zelf doodgereden kan worden en dan zouden ze verhongeren. Daarom is onze aanpak direct bij de bron zo gigantisch belangrijk. Elke € 35,- zorgt er dus voor dat er geen kansloze dieren geboren worden. Daarmee kan iedereen die ons dat bedrag doneert dus eigenlijk zeggen dat zij een dier gesteriliseerd hebben. En wij kunnen blijven zorgen dat de materialen er weer klaar liggen voor de volgende ingreep.



ZE TELLEN ALLEMAAL MEE

Van alles komen we tegen. En ons doel is altijd de kwaliteit van het leven voor dier bovenaan stellen. Gelukkig hebben we uitstekende dierenartsen overall die hun kennis inzetten om soms moeilijke beslissingen te nemen. Het meest gelukkig worden wij als je dieren een goed dak boven het hoofd kunt geven. Of ze de vrijheid in de natuur waaruit ze komen terug kunt geven. Dat zijn momenten die je blij maken. Gelukkig lukt ons dat vaak, en die vreugde delen we dan ook graag.





NERO WEER SAMEN MET ZIJN BROER

Door omstandigheden moest Nero (liggend) achter blijven op Bonaire. Zijn broer Sylvester kon wel de vlucht maken. Nero liep slecht had krachtverlies en kon die reis niet maken. Maar liefst 9 maanden heeft vrijwilligster Tineke zich ingezet om Nero er weer bovenop te krijgen. Zwemtherapie in zee, speciale voeding en vooral liefde! En in maart was het zover dat Tineke samen met Nero naar Nederland vloog om herenigd te worden met zijn broer met wie hij zijn hele leven samen geweest was. Aan al die verdrietigheid kwam gelukkig een einde en Nero (12,5 jaar oud) is weer samen met zijn broer. Dit zijn de onbetaalbare momenten en hulde voor onze vrijwilligster Tineke die dit weer geflikt heeft.

Colofon

Correspondentieadres:

Stichting Dierenhulp®

Bergse Heihoek 16

5351 SL BERGHEM

Tel: 0412-403808

E-mail: info@dierenhulp.nl



RABO Bankrekening: 37.34.10.700

IBAN-nr: NL47 RABO 03734 10700

BIC-code: RABONL 2U

Dagelijks Bestuur:

Dhr. Mark E. Vos

Dhr. Marcel Engel

Mevr. Ans Hendriks

Initiatiefnemer, voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Comité van Aanbeveling:

Mevr. Kim Feenstra

Dhr. Carlo Boszhard

Mevr. Joke Bruijs

Dhr. Dick Rienstra

Mevr. Drs. José Bormans

Dhr. Mario Been

Mevr. Mr. Lilian Helder

Dhr. Geert Jan Jansen

Topmodel / Actrice / Fotografe

RTL 4 programmamaker

Zangeres / Actrice

Acteur / zanger

Dierenarts

Voetbaltrainer

Jurist / woordvoerder Justitie en

Veiligheid tweede kamer

Kunstschilder

Internetsite:

www.dierenhulp.nl

Volg ons via Twitter, Youtube en Facebook

Druk / Verzending:

Koninklijke Van der Most BV, Heerde

Vormgeving:

Aorta Productions BV, Diemen

Stichting Dierenhulp® bezit het Keurmerk Goed Besteed voor goede doelen. Wij zijn een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende instelling).

Niets uit deze uitgave mag vooraf zonder toestemming openbaar, gedupliceerd, gekopieerd of anderszins worden overgenomen. Alle rechten van beeld en tekst berusten bij Stichting Dierenhulp®. Bij publicatie is het verplicht te allen tijde bronvermelding weer te geven.

SCHENKINGEN, TESTAMENTEN EN LEGATEN

Stichting Dierenhulp is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u uw giften aan ons kunt opvoeren bij u belastingafgifte om zo extra aftrek te krijgen. Behalve deze optie kunt u ook kiezen voor een periodieke gift, waarbij u ons voor minimaal 5 jaar steunt, en waarmee u nog meer fiscaal voordeel heeft. Sinds 2014 hoeft dit niet meer via een notaris worden vastgelegd. Een schriftelijke overeenkomst tussen u en Stichting Dierenhulp is voldoende. U vindt de formulieren op onze website.

Wilt u ook na uw overlijden ons werk nog steunen, dan kunt u overwegen ons op te nemen in uw testament. Als ANBI hoeven wij géén erfbelasting te betalen. Het bedrag dat u aan ons nalaat komt dus volledig ten goede aan de hulp voor dieren. U kunt zelfs precies laten vastleggen waar wij uw schenking aan moeten besteden. Schenken via een testament is wel alleen mogelijk door een vastlegging bij de notaris. U kunt daar altijd informeren hoe u dit kan doen.

Op onze website leest u via de knop **DONEER AAN ONS** meer over de verschillende mogelijkheden.

HET GROOTSTE RECHT VAN VRIJHEID VAN MENINGSUITING IS JE STEM GEVEN AAN HEN DIE HET ZELF NIET KUNNEN.

“MARK ERWIN VOS”