

# Dier//Journaal

Nummer 30, jaargang 18

Uitgave September 2017



## WEGKIJKEN IS GEEN OPTIE

Ik krijg regelmatig de vraag of ik niet doodziek word van de ellende die dieren aangedaan wordt. Dan zeg ik volmondig 'Ja!'. Ik kan enorm boos worden als ik een dier zie dat onder erbarmelijke omstandigheden moet leven. Er zijn momenten geweest dat ik aan mezelf twijfelde, dat ik niet kon geloven dat wat ik gezien had werkelijkheid was. Het is onbegrijpelijk waarom dieren zo vaak het slachtoffer zijn van menselijk handelen. En ook al lijkt de ellende soms teveel om echt iets te kunnen doen, ik zou het mezelf nooit vergeven als ik tenminste niet probeer om te helpen.

Ik kan mijn hoofd niet wegdraaien alsof er niets aan de hand is. Voor mij is wegstappen geen optie. Om de eenvoudige reden dat dieren vaak zo weerloos zijn. Ze zijn volledig afhankelijk van diezelfde mensheid, waar een groot deel gelukkig wel om dieren geeft. Helaas is geven om dieren niet altijd voldoende om leed te voorkomen. Veel problemen ontstaan door onwetendheid van mensen. Ze denken in bepaalde gevallen goed te doen, maar het tegendeel is dan waar. Erger zijn de mensen die heel goed weten dat ze fout bezig zijn en dieren bewust leed bezorgen. Deze groep kan echt niet op begrip van mij rekenen.

Ondanks mijn belofte om me in te zetten voor de zwakste dieren in onze samenleving is het niet altijd gemakkelijk. Om structureel iets te kunnen betekenen moet ik samenwerken met overheden en wetsdienaren. De vaak bureaucratische aanpak van instanties houdt veel onnodig leed in stand. Er wordt te snel gewezen naar anderen in plaats van dat men aan zichzelf de vraag stelt wat gedaan kan worden. Dit afschuiven van de verantwoording en het verstoppen achter regels zorgt er voor dat ik regelmatig bots met deze instanties.

Ik ben dan ook niet geliefd bij een aantal van deze organisaties. Voor mij is dat niet belangrijk, want ik zit niet aan tafel om vrienden te worden. Ook niet om vijanden te maken. Mijn enige doel is om de situatie van dieren te verbeteren. Dieren zijn de belangrijkste aandeelhouders voor ons. Zolang ik leef zal ik me blijven inzetten voor hun rechten.

Dieren, ze gaan mij aan het hart. We mogen hun roep om hulp niet negeren. Soms duurt het lang voor een verandering zichtbaar is. Vaak zijn er bureaucratische horden te nemen. Gelukkig staan we er niet alleen voor. We kunnen rekenen op geweldige vrijwilligers, artsen en donateurs. Een aantal van u is al vanaf dag één donateur en daar zijn we trots op. Net als op de bedrijven die ons al vanaf het begin steunen.

Wegkijken is géén optie, doorgaan en opkomen voor de rechten van dieren WEL!

**Ik wens u allemaal een fijne dierendag,**

**Mark Erwin Vos, Initiatiefnemer Stichting Dierenhulp.**





## GEWELDIG EVENEMENT VOOR BESCHERMING DIEREN

Het mishandelen van dieren wordt steeds meer als onacceptabel beschouwd. Een groeiend aantal mensen ziet dieren als volwaardige leden van de samenleving. Dat werd duidelijk toen, samen met onze partner Teleton Canina, een succesvol evenement werd georganiseerd. Er waren diverse vertegenwoordigers van zowel dierenbeschermingsorganisaties als de politiek aanwezig. Een uitstekend moment om duidelijk te maken dat ook dieren rechten hebben. Door dit evenement is de bewustwording verder toegenomen en gaat Costa Rica sneller werk maken van uitgebreidere wetgeving voor de bescherming van dieren.



## ZWART BLEEK TOCH WIT

Een klein 'zwart' hondje, broodmager, smerig, een vacht vol klitten en volledig alleen op straat. Het verkeer raast langs en niemand keurt het beestje een blik waardig. Maar wij zien je wel. We lokken je met voer, waar je langzaam, maar niet schuw, op afkomt. Het lukt ons je op te pakken en dan merken we pas hoe mager je bent. Tijdens de wasbeurt in de kliniek ontdekken we dat je helemaal niet zwart bent. Het is olie, straatvuil, zand, een letterlijke smeerboel. Je wordt geschoren, gewassen en nog maar een keer gewassen. Op plekken waar je vacht is uitgevallen is roze huid zichtbaar. Je krijgt een truitje aan om je te beschermen tegen zonnebrand. De arts onderzoekt je, er is vers water en goed voer. Ooit was je een wit hondje, waarschijnlijk met een baasje. Wij gaan ons uiterste best doen om je een leven te geven dat je verdient. Eerst nog even bijkomen en aansterken.

## KETTINGHONDEN

Een probleem waar we dagelijks mee geconfronteerd worden zijn zogeheten 'kettinghonden'. Prachtige dieren die worden gehouden aan kettingen, soms zo zwaar dat je er een auto mee kunt aanslepen. Ze zitten zonder vers drinkwater, op plekken met weinig tot geen schaduw, zonder enige beschutting tegen de regen en geen fijne slaapplek.

In Nederland hebben we huisdieren en dat woord zegt alles. Onze dieren mogen in huis komen en blijven. Op de Nederlandse Antillen is dat niet gebruikelijk. Een hond wordt vooral gehouden voor het bewaken van eigendommen. Daarvoor wordt een hond op het terrein aan een ketting gelegd. Soms zelfs met een metalen halsband om. Stelt u zich eens voor hoe dat zal voelen tijdens de hete middaguren.

Een actie in samenwerking met het Nederlandse leger was een prima gelegenheid om de aandacht op deze kwestie te vestigen. Het leger bouwde hondenhokken van pallets. Tegelijk werd via lokale organisaties overleg gevoerd met het plaatselijke bestuur over voorlichting aan de bevolking over het beter behandelen van kettinghonden. Kennis voorkomt immers problemen.



## HULP VAN DEUR TOT DEUR

Het steriliseren van katten staat hoog op onze lijst van activiteiten. Katten kunnen zich snel voortplanten. Doordat een eigenaar vaak niet alle katten kan en wil houden komen ze snel op straat terecht. Daar kunnen katten zich vaak beter redden dan honden. Ze vangen muizen, hagedissen, maar vooral ook veel vogels. Dat laatste is weer een probleem op zich, vooral voor exotische, beschermde soorten.

Om de groei van het aantal katten te stoppen gaan we ook langs bij mensen thuis om de kat op te halen voor sterilisatie. Vaak ook omdat men zelf niet beschikt over transport om bij de dierenarts te komen. Onze vrijwilligers gaan dus op pad met kennel en vangmateriaal om de dieren thuis op te halen. Geweldig werk waarmee ze een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven voor heel veel dieren.

## SOMS KOMT ALLES TEGELIJK

Ook al is het bekend dat apparaten een bepaalde levensduur hebben, het komt nooit uit als er iets kapot gaat. Soms lukt het nog om het zelf te repareren, maar het houdt het een keer op en dan moet het toch vervangen worden. Voor een dierenartspraktijk in de Caribbean is een airco-installatie onontbeerlijk. Als dat kapot gaat is dat echt letterlijk balen. Je kunt niet zomaar een raam openzetten, want daarmee haal je zeker weten ongedierte mee naar binnen. Ruimtes als de operatiekamer en quarantainaruimte moeten allebei voldoende gekoeld kunnen worden, want dat is van levensbelang voor de dieren die er geholpen worden. Te warme ruimtes zijn een bron van bacteriën en daar wil je, toch al zieke, dieren niet onnodig aan blootstellen. Een kapotte airconditioning moet dus wel vervangen worden, ook al is het offertebedrag wel even slikken: € 5.500. Een bedrag dat we niet 'zomaar' even hebben liggen. Maar ja, zo is het stichtingswerk nu eenmaal, er is altijd wel wat.

## HIJ HAD OOIT EEN NAAM

De vakantieperiode brengt veel leed in beeld. Dieren die door hun eigenaar als vuilnis op straat worden gedumpt. 'Zoek het maar uit!' lijkt het motto. Wij geven ze weer een dierwaardig bestaan. Uw donaties maken het mogelijk om deze dieren te helpen met voedsel, medische behandeling en het vinden van een gouden mandje.



## HONDENVANGER BONAIRE AFGESCHAFT

We hebben al vaker bericht over de onacceptabele manier waarop Bonaire omging met het vangen van honden. Dieren werden opgepikt van straat en moesten binnen drie dagen worden opgehaald. Zo niet, dan werden ze geëuthanaseerd. Deze praktijk is gelukkig gestopt. Door samenwerking met collega-organisaties hebben we er voor gezorgd dat de hondenvanger op Bonaire niet meer actief is.

Daar stopt het echter niet. De bevolking moet worden voorgelicht over de verantwoordelijkheid die hoort bij het bezitten van een dier. Handhaving door de politie, is ook nog voor veel verbetering vatbaar. In het bijzonder als het gaat om "agressieve" honden. Er zijn duidelijke richtlijnen opgesteld, maar die moeten wel nageleefd worden. We pleiten hierbij al enige tijd voor de 'meerdere ogen'-aanpak. Bij zo'n aanpak wordt een hond beoordeeld door meerdere specialisten, zoals twee dierenartsen en soms aangevuld met een erkende hondentrainer. Dat is, wat ons betreft, betrouwbaarder dan een eenling in overheidsdienst, die vaak al geen voorstander is van het TNR-principe (Trap, Neuter en Return). Bonaire is een bijzondere gemeente van Nederland en wij blijven ons inzetten dat dit ook een bijzonder diervriendelijke gemeente gaat worden.



## ZE ZIJN MET MINDER EN GEZONDER

Katten zijn een bijzonder slag zwerfdieren. Ze kunnen zich op straat redelijk goed handhaven doordat het goede jagers zijn. Onafhankelijk als ze daardoor zijn, laten ze zich ook moeilijker vangen. Er wordt een methode gebruikt met speciale vangkooien, die op vaste plekken worden gezet. Het is een kwestie van geduld, maar het werkt. Eenmaal bij de dierenarts wordt een sterilisatie uitgevoerd. Een kleinere populatie is ook gezonder. Bijkomend voordeel van minder katten is dat er ook minder prooidieren nodig zijn om alle monden te voeden. Dat is in ieder geval goed nieuws voor inheemse vogelsoorten.

## WERKEN IN HET VELD

Bij ons werk staan we regelmatig voor uitdagingen, die in Nederland niet voorkomen. Onze vrijwilligers komen soms op de meest onherbergzame plekken. Gebieden die niet eens bereikbaar zijn met een auto. Het ontbreken van een weg is voor ons echter geen reden om dieren in nood aan hun lot over te laten.

De dieren op deze foto leefden op een afgelegen plek waar ze ooit door mensen naar toe zijn gebracht. Hun eigenaren vertrokken en de dieren werden achtergelaten met een zekere hongerdood in het verschiet. We werden getipt en hebben ze gelukkig allemaal kunnen redden. Niet in de laatste plaats door onze dierenarts, die zijn hand niet omdraait voor werken op locatie en inventief gebruik maakt van de middelen die voorhanden zijn. Zo is een T-shirt een prima 'dekentje' om onder bij te komen na een operatie. Alle dieren zijn inmiddels gecastreerd of gesteriliseerd. Enkele hebben zelfs al een nieuw baasje gevonden. Een mooi voorbeeld van een succesvolle reddingsactie waarbij onze ervaring met het vinden van creatieve oplossingen goed van pas kwam.



## KOOPJESHOEK

Velen weten de weg naar de koopjeshoek op onze website te vinden. Hier vindt u allerlei leuke en handige producten. Van led-halsbanden tot kunstwerken, speciaal gemaakt voor Stichting Dierenhulp. Pandora bedels en veel meer leuke cadeautjes voor allerlei gelegenheden of gewoon voor uzelf. Elke cent die via de verkopen binnenkomen gaan in de sterilisatiepot, waardoor wij meer dierenleed kunnen voorkomen. Alle bedragen zijn inclusief verpakking en verzending. Neem gerust eens een kijkje op [www.dierenhulp.nl](http://www.dierenhulp.nl). U vindt vast iets van uw gading.

## EVEN EEN TUSSENSTAND

Begin dit jaar lieten wij u weten dit jaar 2.100 sterilisaties te willen uitvoeren. Hiermee kunnen we de toename van het aantal zwerfdieren met duizenden beperken. Op het moment dat deze nieuwsbrief werd geschreven stond de teller op 1.448. Een mooi getal, maar we nog ruim 600 ingrepen te gaan. De capaciteit bij de dierenartsen is geregeld. Het is vooral een kwestie van genoeg geld bij elkaar te brengen om de materialen voor de operatie te bekostigen. Een sterilisatie kost € 35 per dier. Voor dat bedrag kunt u een dier uit uw naam helpen en zorgen voor een beter leven. Doet u mee om de 2.100 te halen?

## NIET TE MISSEN INTERNETVEILING

Dit is iets wat u niet mag missen. In oktober organiseren we een geweldige veiling op onze website. Na registratie via onze website kunt u meebieden op unieke kavel van Feyenoord, Ajax en PVS, Barcelona, Real Madrid maar ook uit de Formule1 en MotoGP.



Er zijn ook kunstobjecten waar u op kunt bieden. Wij hopen op een fantastische opbrengst waarmee we nog meer dieren kunnen helpen. Ga dus snel naar de website registreer jezelf en in oktober meebieden!



## NIET DWEILEN MET DE KRAAN OPEN

Kittenkoppies, wie smelt er niet bij? Die lieve pluizenbolletjes, die ronde oogjes, zo vertederend. Helaas gaat achter die oogjes veel leed schuil. De moederpoes was niet geholpen en kreeg zo nestjes achter elkaar. Al dat nageslacht bleef rondhangen bij het hotel, maar daar zaten ze niet op al die katten te wachten. Vaak worden ze dan letterlijk bij het vuil gezet. Levend in een zak en gedumpt op de vuilnisbelt. Terwijl dit te voorkomen was met een simpele ingreep.

## NOOIT OPGEVEN

Helaas zijn er nog altijd overheden die zwerfdierenpopulaties aanpakken door het vermoorden van deze dieren. En ja, we gebruiken het woord 'moord', want anders kunnen we het niet noemen. Dieren worden van de straat geplukt en afgemaakt. Soms verblijven ze enkele dagen in een kennel als men vermoedt dat het dier een eigenaar heeft, maar daarna volgt onherroepelijk het spuitje. Ook zijn er politieagenten, die zonder verdere kennis van zaken, beoordelen of een dier agressief is, om ze daarna eenvoudigweg af te schieten. Dit gebeurt zelfs al bij een verdenking dat het een pitbullachtige zou zijn. En weet u dat dit zelfs op Nederlands grondgebied, door Nederlandse agenten met instemming van Nederlandse politici, gebeurt? Wij vinden dat een grote schande! Samen met collega-organisaties zullen wij dit voor het voetlicht blijven brengen.

## WAAR GAAT EEN DONATIE HEEN?

Wij leggen graag verantwoording aan u af over wat wij doen met uw donaties. Van elke Euro die wij ontvangen gaat maar liefst 91 cent naar hulp aan dieren. De overige 9 cent gaat naar zaken als porto, drukwerk, telefoon, internet en bankkosten. Die laatste kostenpost steeg licht, omdat banken elk jaar de kosten voor gebruik verhogen. Helaas ontkomen we daar niet aan. De grootste besparing haalden we ook op het gebied van bankkosten. Dit kwam omdat steeds meer donateurs gebruik maken van een machtiging. Dat scheelt ons een Euro per verwerking. Al met al wisten we een besparing van € 2.484 aan kosten te realiseren. Toch maar weer 71 sterilisaties extra die we daarmee kunnen bekostigen. Het CBF hanteert de regel dat maximaal 25% van de inkomsten gebruikt mag worden voor algemene kosten die een organisatie moet maken. Wij zijn er dan ook behoorlijk trots op dat dit bij ons slechts 9% is. Bij ons weet u echt waaraan u geeft.



## WAT IS NODIG VOOR EEN STERILISATIE/CASTRATIE

Wij betalen alleen de spullen die nodig zijn, zoals narcose, scalpels, handschoenen, gaas, watten en hechtmateriaal. Artsen stellen hun operatiekamer en hun tijd beschikbaar. Op deze manier kunnen wij rekenen op een plek waar dieren altijd geholpen kunnen worden tegen zo laag mogelijke kosten. Op deze manier dragen zij een heel belangrijk steentje bij en daarvoor verdienen ze een groot compliment.

## BUURMAN BEDANKT!

Hij is 76 jaar oud en fervent wandelaar. Hij liet ons weten ook dit jaar de Nijmeegse 4 Daagse met 'liefde voor Dierenhulp.nl' te gaan lopen. Elke dag 30 kilometer en ook nu liep hij het keurig uit. En dat niet alleen, hij werd gesponsord en liep zo € 485 voor ons bij elkaar.

Daarnaast willen we graag twee van onze trouwe donateurs, Cariene en Wilfried, bedanken. Beiden vroegen zij voor hun verjaardag als cadeau een donatie aan Stichting Dierenhulp. In totaal werd er door hun vrienden € 760 gegeven. Onze dierenartsen hebben hun hiervoor hartelijk bedankt via een persoonlijke videoboodschap.



## ADOPTEEER OP AFSTAND

Wist u dat u een dier kunt adopteren voor slechts € 5,00 per maand? Overall waar wij actief zijn zitten dieren waar geen nieuwe eigenaar voor kan worden gevonden. Ze zijn soms te oud, niet meer te socialiseren of hebben een chronische ziekte. Met een donatie van € 5,00 per maand geeft u zo'n dier toch een (h)eerlijk bestaan. Voor dat geld krijgt het alle verzorging, voer en liefde die het nodig heeft. En u bent de adoptieouder van één van die kanjers. Op onze website kunt een maandelijks een bedrag hiervoor invullen.



## ANOTHER DAY IN PARADISE

Dankzij het werk van onze vrijwilligers en andere betrokkenen kunnen wij veel dieren een betere toekomst bezorgen. Helaas lukt dat niet altijd. Voor de hond op deze foto's kwam alle hulp te laat. Hij werd gevonden bij Shut, een gebied op Curaçao. Gedumpt en achtergelaten om te sterven, want Shut is een afgelegen en onherbergzaam terrein. En je vraagt je oprecht af waarom zo'n mooie en jonge hond het verdiende om daar achtergelaten te worden. Ondanks de inspanning van de dierenarts was het niet mogelijk deze hond te redden. Te mager en te verzwakt. Het maakt ons woedend en verdrietig dat dit soort situaties nog steeds bestaan. Er zijn zoveel manieren om hulp en opvang te krijgen, tot zelfs plekken waar men afstand kan doen van een dier. Waarom dan toch hier voor kiezen?



## VAN BROODMAGER NAAR LIEVE AANHANKELIJKE HOND

Zwervend over straat en broodmager. Zo kwam dierenvriend Fen van Noort deze hond tegen. Een lieve hond, die vast ooit een eigenaar had. Met dagelijks voeren en aandacht lukte het om haar vertrouwen te winnen. Langzaam veranderde ze van een graatmager teefje in de vrolijke, gezond en goed doorvoede lieverd die ze nu is. Als naam kreeg ze Bessy. Misschien wel vanwege die lekkere bolle buik?



## VAN WRAK NAAR BLIJ

Leven op straat, het is hard. Zo troffen we deze hond aan onder erbarmelijke omstandigheden. Aangereden, meegesleurd en achtergelaten. Zijn rechter voorpoot war er ernstig aan toe. We probeerden het nog te redden maar amputatie bleek de enige oplossing. Ontveld op zijn rug en heup. Oor zwaar beschadigd, kortom het zou een hele toer worden om dit dier erdoor te slepen. Gelet op zijn uiterlijk een jaar of 5 a 6 zou het mannetje zijn. Na de amputatie volgde langzaam herstel. Maar je zag in zijn ogen die wil om te leven. Hij wist dat hij in goede handen was en dat al die mensen om hem heen zich druk maakten om hem. Zijn huid genas, het haar groeide terug, die blik in zijn ogen werd sterker. Drie poten, opnieuw leren voortbewegen. Het lukte en plots was daar die dame die smoorverliefd op hem werd. En die liefde was wederzijds. En nu mag hij genieten van liefde, aandacht, wandelingen en knuffels. Het zijn deze momenten die ons allen doen beseffen waarom het gaat en waarvoor wij het doen. Intens geluk!





## ZE HOREN BIJ ELKAAR

Bobby en Klicka hadden het goed tot de zaak van hun baasje failliet ging. Hij liet ze allebei achter, omdat hij niet meer voor ze kon zorgen. De buurtbewoners namen die taken over en gaven ze water en eten. Ondanks dat mooie gebaar vinden we dat ze meer verdienen. Wij gaan ons uiterste best doen om een liefdevol huis voor ze te vinden, waar ze samen oud mogen worden.

### Colofon

Correspondentieadres:

**Stichting Dierenhulp®**

Bergse Heihoek 16

5351 SL BERGHEM

Tel: 0412-403808

E-mail: [info@dierenhulp.nl](mailto:info@dierenhulp.nl)



**RABO Bankrekening: 37.34.10.700**

**IBAN-nr: NL47 RABO 03734 10700**

**BIC-code: RABONL 2U**

*Dagelijks Bestuur:*

Dhr. Mark E. Vos

Dhr. Marcel Engel

Mevr. Ans Hendriks

Initiatiefnemer, voorzitter

Penningmeester

Secretaris

*Beschermvrouw:*

Joke Bruijs

*Comité van Aanbeveling:*

Dhr. Carlo Boszhard

Mevr. Drs. José Bormans

Dhr. Mario Been

Dhr. Frits Landesbergen

Mevr. Patty Harpenau

Dhr. Geert Jan Jansen

Dhr. Dick Rienstra

Mevr. Ine Veen

RTL 4 programmamaker

Dierenarts te Sittard

Voetbal trainer

Musicus / Docent / Arrangeur

Kunstenares

Kunstschilder

Acteur/zanger

TV actrice/kunstenares

**Internetsite:**

[www.dierenhulp.nl](http://www.dierenhulp.nl)

**Volg ons via Twitter, Youtube en Facebook**

*Druk / Verzending:*

Koninklijke Van der Most BV, Heerde

*Vormgeving:*

Aorta Productions BV, Diemen

**Stichting Dierenhulp® bezit het Keurmerk Goed Besteed voor goede doelen. Wij zijn een erkende ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)**

**Niets uit deze uitgave mag vooraf zonder toestemming openbaar, gedupliceerd, gekopieerd of anderszins worden overgenomen. Alle rechten van beeld en tekst berusten bij Stichting Dierenhulp®. Bij publicatie is het verplicht te allen tijde bronvermelding weer te geven.**

## SCHENKINGEN, TESTAMENTEN EN LEGATEN

Stichting Dierenhulp is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat u uw giften aan ons kunt opvoeren bij u belastingafgifte om zo extra aftrek te krijgen. Behalve deze optie kunt u ook kiezen voor een periodieke gift, waarbij u ons voor minimaal 5 jaar steunt, en waarmee u nog meer fiscaal voordeel heeft. Sinds 2014 hoeft dit niet meer via een notaris worden vastgelegd. Een schriftelijke overeenkomst tussen u en Stichting Dierenhulp is voldoende. U vindt de formulieren op onze website.

Wilt u ook na uw overlijden ons werk nog steunen, dan kunt u overwegen ons op te nemen in uw testament. Als ANBI hoeven wij géén erfbelasting te betalen. Het bedrag dat u aan ons nalaat komt dus volledig ten goede aan de hulp voor dieren. U kunt zelfs precies laten vastleggen waar wij uw schenking aan moeten besteden. Schenken via een testament is wel alleen mogelijk door een vastlegging bij de notaris. U kunt daar altijd informeren hoe u dit kan doen.

Op onze website leest u via de knop **DONEER AAN ONS** meer over de verschillende mogelijkheden.

**HET GROOTSTE RECHT VAN VRIJHEID VAN MENINGSUITING IS JE STEM GEVEN AAN HEN DIE HET ZELF NIET KUNNEN.**

*"MARK ERWIN VOS"*